

Tekstrol II

Ik zal deze dag begroeten met liefde in mijn hart.

Want dat is het grootste geheim van succes bij alle ondernemingen.

Spierkracht kan een schild versplinteren en zelfs een leven vernietigen, maar alleen de onzichtbare kracht van de liefde kan de harten van de mensen openen en tot ik deze kunst beheers zal ik niet meer dan een venter op de marktplaats zijn. Ik zal de liefde tot mijn grootste wapen maken en niemand tot wie ik mij wend kan zich verdedigen tegen haar kracht.

Mijn redenering kunnen ze aanvallen,
mijn woorden kunnen ze wantrouwen,
mijn kleding kunnen ze afkeuren,
mijn gezicht kunnen ze verwerpen en zelfs
mijn onderhandelingen kunnen achterdocht opwekken, maar
mijn liefde zal al hun harten doen smelten gelijk de zon, wiens stralen de koudste
klei zacht maakt.

Ik zal deze dag begroeten met liefde in mijn hart.

- En hoe zal ik dat doen? Van nu af aan zal ik alle dingen met liefde bekijken en ik zal opnieuw geboren worden.

Ik zal de zon beminnen, want die verwarmt mijn botten.

Maar ik zal ook de regen beminnen, want die reinigt mijn geest.

Ik zal het licht beminnen, want dat toont me de weg.

Maar ik zal ook de duisternis beminnen, want die toont me de sterren.

Ik zal geluk verwelkomen, want dat vergroot mijn hart.

Maar ik zal droefheid verdragen, want dat opent mijn ziel.

Ik zal beloningen erkennen, want die komen me toe.

Maar ik zal obstakels verwelkomen, want die zijn mijn uitdaging.

Ik zal deze dag begroeten met liefde in mijn hart.

- En hoe zal ik spreken? Ik zal mijn vijanden prijzen en ze zullen vrienden worden. Ik zal mijn vrienden aanmoedigen en ze zullen broeders worden. Ik zal zoeken naar redenen om te juichen en nooit naar excuses om te kletsen. Als ik geneigd ben om kritiek te leveren zal ik op mijn tong bijten. Als ik bewogen ben om te prijzen, zal ik het van de daken schreeuwen. Is het niet zo dat de vogels, de wind, de zee en de hele natuur de loftrompet steken voor hun schepper? Kan ik niet de lofbazuin blazen voor zijn kinderen? Voortaan zal ik aan dit geheim denken en het zal mijn leven veranderen.

Ik zal deze dag begroeten met liefde in mijn hart.

- En hoe zal ik handelen? Ik zal van allerlei mensen houden, want elk heeft bewonderenswaardige eigenschappen, ook al zijn die verborgen. Met liefde zal ik de muur van achterdocht en haat neerhalen die zij rond hun hart hebben opgetrokken en in plaats daarvan zal ik bruggen slaan, zodat mijn liefde tot hun ziel kan doordringen.

Ik zal de mensen met ambitie beminnen, want die kunnen me inspireren!

Ik zal de mislukkelingen beminnen, want die kunnen me een les leren.

Ik zal de koningen beminnen, want die zijn ook maar mens.

Ik zal de zachtmoedigen beminnen, want die zijn goddelijk.

Ik zal de rijken beminnen, want die zijn toch maar eenzaam.

Ik zal de armen beminnen, want zij zijn met zovelen.

Ik zal de jeugd beminnen voor het vertrouwen dat zij hebben.

Ik zal de ouden van dagen beminnen, om de wijsheid die zij delen.
Ik zal de mooie mensen beminnen om hun bedroefde ogen en
ik zal de minder mooie mensen beminnen om hun vredige zielen.

Ik zal deze dag begroeten met liefde in mijn hart.

- Maar hoe zal ik reageren op de daden van anderen? Met liefde. Want net zoals liefde mijn wapen is om de harten van de mensen te openen, is liefde ook mijn schild om de pijlen van haat en de speren van woede mee op te vangen. Tegenspoed en ontmoediging zullen afketsen op mijn nieuwe schild en zacht worden als de zachtste regenbui.

Mijn schild zal me beschermen op de marktplaats en me ondersteunen als ik alleen ben. Het zal me verheffen op momenten van wanhoop, maar het zal me kalmeren op tijden van verrukking.

Het zal sterker worden en steeds meer bescherming bieden naarmate ik er meer gebruik van maak tot ik het op een dag terzijde zal werpen en onbelast tussen allerlei mensen zal lopen en als ik dat doe, zal mijn naam hoog verheven staan op de piramide van het leven.

Ik zal deze dag begroeten met liefde in mijn hart.

- En hoe zal ik iemand die ik ontmoet tegemoet treden? Slechts op één manier. In stilte en in mezelf zal ik hem aanspreken en zeggen: ik hou van je. Hoewel in stilte uitgesproken, zullen deze woorden in mijn ogen schitteren, de rimpels van mijn voorhoofd verwijderen, een glimlach naar mijn lippen brengen en in mijn stem doorklinken. En zijn hart zal opengaan.

Ik zal deze dag begroeten met liefde in mijn hart.

- En bovenal zal ik mezelf beminnen. Want als ik dat doe, zal ik nauwgezet alle zaken inspecteren die mijn lichaam, mijn geest, mijn ziel en mijn hart binnengaan.

-Nooit zal ik al te veel toegeven aan de verzoeken van mijn vlees, eerder zal ik mijn lichaam koesteren met reinheid en matiging.

-Nooit zal ik mijn geest toelaten aangetrokken te worden tot kwaad en wanhoop, eerder zal ik hem verheffen met de kennis en wijsheid van eeuwen.

-Nooit zal ik mijn ziel toelaten zelfvoldaan en tevreden te worden, eerder zal ik hem voeden met meditatie en gebed.

-Nooit zal ik mijn hart toelaten klein en bitter te worden, eerder zal ik het delen en het zal groter worden en de aarde verwarmen.

Ik zal deze dag begroeten met liefde in mijn hart.

- Voortaan zal ik de hele mensheid beminnen. Vanaf dit moment is alle haat uit mijn aderen verdwenen, want ik heb geen tijd om te haten, alleen om lief te hebben. Vanaf dit moment neem ik de eerste stap die nodig is om mens tussen de mensen te worden.

Als ik geen andere andere eigenschappen heb kan ik slagen met liefde alleen. Zonder liefde zal ik falen, ook al bezit ik alle kennis en bekwaamheden van de wereld. Ik zal deze dag begroeten met liefde, en ik zal slagen.

Uit: "Het geheim van een succesvol leven" door Og Mandino