

Ontmoetingsdag voor rouwenden en bijnadoodervaarders in Diksmuide.

In het kader van de herdenkingen van WO-I hebben de rouwgroep NABIJ-ZIJN en de vzw LIMEN gekozen om in Diksmuide hun halfjaarlijkse ontmoetingsdag voor rouwenden en Bde'rs te organiseren. Het thema sluit aan bij de dodenherdenkingen van deze wrede oorlog.

“Ervaringen voor, tijdens en na de dood”

**Nadine Ooghe zal dit onderwerp inleiden;
Dit gaat door op zaterdag 8 juni van 14.00 tot 17.30 uur in
de lokalen van het Dienstencentrum LDC Ten Patershove
Maria Doolaeghestraat 2 te Diksmuide**

Rouwenden vertellen soms vreemde belevenissen die ze ervaren hebben voor de dood van geliefd persoon. Het zijn woorden en beelden die ze gehoord en gezien hebben en die pas na het overlijden van de betrokkene betekenisvol overkomen. Meestal beseffen we niet dat het tekenen aan de wand zijn van wat gaat gebeuren.

Dit geldt tevens voor de signalen die we ontvangen van geliefden, na de dood. We zien een geliefde verschijnen, reuken zijn geur op onverwachte momenten, voorwerpen verplaatsen zich, vlinders worden op het graf waargenomen in het putje van de winter en nog veel meer. Deze verschijningen kunnen soms zeer gevarieerd zijn. Niets in onze materialistische opvoeding bereidt ons voor op dergelijke signalen en meestal houdt men het voor zich. De omgeving staat er weigerachtig tegenover...

Op deze ontmoetingsdag kan je er openlijk over vertellen zonder misprijzend te worden bekeken. Ook bijnadoodervaarders kunnen hun verhaal kwijt. Zij ervaren uittredingen, een tunnel, licht, ... Ook hiervoor is plaats hun verhaal te mee te delen en erover te getuigen in alle respect.

Rouwenden en bijnadoodervaarders hebben elkaar ook veel te vertellen over het leven na de dood. Ook dat ligt moeilijk in onze materialistische samenleving. Grijpt deze gelegenheid aan om je

ervaringen en gevoelens uit te spreken.

Maakt van de gelegenheid gebruik om de IJzertoren met zijn Museum aan de IJzer, de Dodengang van WO-I, de Grote Markt en het Begijnhof te bezoeken. Tijdens WO-I werd Diksmuide volledig verwoest. Alle gebouwen werden achteraf heropgebouwd in hun oorspronkelijke stijl. Ga naar de web-site www.bezoekdiksmuide.be

Aan alle geïnteresseerden, hartelijk welkom!!!

Hoe geraak ik op de locatie?

Met de trein tot aan Diksmuide station. Buiten komen en langs de spoorweg tot aan de overweg en dan links af, de verkeerslichten voorbij en 50 meter verder ben je aan het Dienstencentrum. Zij die met de auto komen vinden een ruime parking achter het station aan de andere kant van de spoorweg. Station en parking zijn op 10 minuten wandelafstand van het Dienstencentrum, er is ook een bushalte "Diksmuide Ten Patershove" - Tussen het station en deze halte rijden volgende bussen: 20 - 24 - 30 - 32 - 41 - 49



Voor een A4 downloadbare affiche:

<https://bijnadoodervaring.be/pdf/affiche.pdf>