



VZW Limen

Nieuwsbrief 17

1-9-2017



In deze Uitgave

- Om even bij stil te staan.
- Ontmoetingsdag Limen.
- Ontmoetingsdag Netwerk Nde.
- Hoe sceptisch is de scepticus?

Om even bij stil te staan.

- Verspil geen tijd aan jaloezie, soms loop je voorop, soms hink je achteraan, het parcours is lang en uiteindelijk ontdek je dat je het slechts liep met -of tegen- jezelf. Wees nooit roekeloos met mensen omheen je hun hart. Ga niet om met diegene die roekeloos zijn met het jouwe.

- Wat je ook doet, feliciteer jezelf niet teveel, of beklaag jezelf ook niet, uw kansen zijn half om half, zo is het voor iedereen. Geniet van je lichaam, gebruik het op elke mogelijke manier, wees er niet bang van of van wat anderen erover zeggen, het is het grootste instrument dat je ooit zul bezitten.

- Aanvaard zekere onvermijdelijke waarheden, de prijzen zullen stijgen, politici zullen overlopen en ook jij wordt oud, als het zover is zal je fantaseren dat wanneer jij jong was: de prijzen redelijk waren, de politici nobel en jongeren respect hadden voor hun ouders - respecteer uw ouders.

vrij naar: Baz Luhrmann

beluisteren: <http://www.youtube.com/watch?v=MQIJ3vOp6nI&feature=related>

Ontmoetingsdag Limen - Averbode 18 November

Voor deze editie hebben we gekozen voor wel een heel speciale spreker...Uzelf! Hebt u persoonlijk ooit een Nde ervaring meegemaakt? Hebt uzelf of familie of kennissen perimortale ervaringen met overleden dierbaren meegemaakt die niet direct in het huidige algemeen aanvaarde kader te verklaren vallen? Deze dag wordt ingericht speciaal voor u!

Wens je ervaringen te delen in een groep of een persoonlijk gesprek met iemand van onze vereniging die weet waarom het zo belangrijk is dit te kunnen vertellen zonder met de (on)nodige achterdocht te worden bekeken is hier UW moment. Ook als het onderwerp u voldoende boeiend lijkt ben je uiteraard van harte welkom. Uiteraard zal ook de uitgebreide boekentafel van de partij zijn.

meer info op: <http://www.bijnadoodervaring.be/averbode.html>

Ontmoetingsdag Netwerk Nde - Bilthoven 25 November.

De titel van deze dag is: De Mythe, de Dood en het Leven. Sprekers zijn Rinus van Warven, Miny Potze en Rudolf Smit. Het programma begint om 10.30 uur en zal eindigen rond 16.00 uur met de mogelijkheid om nog even na te praten. Tijdens het middagdeelte worden er momenten voor ontmoeting ingeruimd.

Ontmoetingsplaats is het inmiddels vertrouwde adres Huize Het Oosten, Rubenslaan 1, 3723 BM Bilthoven. Verdere informatie is te vinden op:

http://netwerknde.nl/ontmoetingsdag_25_november/

Hoe sceptisch is de scepticus eigenlijk?

Veel BDErs hebben geregeld af te rekenen met sceptische reacties uit hun omgeving, waardoor ze zich niet zelden ontgoocheld op zichzelf terugtrekken en gedeprimeerd raken. Dat leed zou hen bespaard kunnen blijven, indien de scepticus bereid was om consequent met zichzelf te zijn en dus zijn eigen scepticisme aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Het blijkt inderdaad dat sceptici weinig geneigd zijn om hun wereldbeeld ter discussie te stellen en dus niet sceptisch genoeg zijn. Indien ze dat wel waren, zou hun kritiek op bijna-doodervaringen verstommen en zou er ruimte komen voor begrip...

Artikel uit Lichtbode 03 (RL)

Volledig artikel op; <http://www.bijnadoodervaring.be/pdf/scepticus.pdf>

Copyright © 2017 VZW Limen, Alle rechten voorbehouden.

De website van VZW Limen, <http://www.bijnadoodervaring.be/>